
Redactie-adres : Westerparkstraat 27,
2042 AV - Zandvoort + telef. 02507 - 12546 +



Uitnodiging —————

voor de jaarlijkse Genootschapsavond
op vrijdag 10 februari a.s., aanvang
8 uur, in gebouw „De Krocht” aan
de Grote Krocht te Zandvoort -

Wat u die avond zo al geboden wordt :

- oo een kopje koffie ter verwelkoming :
- oo dia-lezing van de heer J.A.Steen, geassisteerd door de heer C.Zwaag over "Zandvoortse walvisvaarders in vroeger tijden" :
- oo filmvertoning door de heer A.Bakels over "Zandvoort voorheen !" :
- oo korte causerie van Jhr.F.W.A.Beelaerts van Blokland te Haarlem, voorzitter van de Stichting die zich beijvert voor de stichting van een streekmuseum in Zuid-Kennemerland :
- oo bescheiden expositie van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub :
- oo muziek in de vorm van een muzikale omlijsting van de avond door de bekende Zandvoortse musicus Gerard Nijkamp :

o Men neme kennissen en vrienden mee
o naar deze gezellige ontmoetings-
o avond ::

Van de voorzitter -

Bij de verschijning van het eerste nummer van "DE KLINK" in 1984 wil ik graag een paar opmerkingen maken. Allereerst bedenk ik, dat wij als Genootschap het 14e jaar van ons bestaan zijn ingegaan. In levensduur nog jong, menen wij intussen toch oud genoeg te zijn om aan te nemen, dat wij met onze activiteiten op de goede weg zijn. En wij willen in de toekomst blijven werken aan het doel om o.m. de Zandvoortse historie te bewaren. Zoals bekend is een van onze laatste stappen in die richting geweest, het instellen van een aantal "werkgroepen".

De voorlichtingsavond in samenwerking met het gemeentebestuur en het Hoogheemraadschap Rijnland op 15 november j.l. in gebouw DE KROCHT over "kustbeheer" gaf een vol huis. Dit onderwerp heeft nog al wat reacties opgeroepen, zowel in de pers alsook in de kring van de partijen, die bij deze aangelegenheid nauw betrokken zijn ! - Voorts zal het velen plezier doen, dat er ook weer een bijeenkomst van geheel andere aard in aantocht is, namelijk onze GENOOTSCHAPSAVOND. Zoals u reeds gezien zult hebben opent dit nummer met een UITNODIGING voor dit jaarlijks terugkerend evenement ! -

Hoewel het bestuur zich uiteraard verheugt over de gestadige groei van onze vereniging, moet ik toch met enige nadruk uw aandacht vragen voor een bericht van onze penningmeester elders in dit blad. De inning van toegezegde bijdragen verloopt niet zoals mocht worden verwacht. Zonder uw daadwerkelijke financiële steun kunnen wij echter niet functioneren zoals het behoort !

Tenslotte : tijdens een gemeenschappelijke bespreking in december j.l. in de "Hoofdwacht" te Haarlem is onder de noemer Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland het contact weer opgevat met onze vrienden uit de regio ! -



Een hartelijk welkom

voor de volgende nieuwe leden :

- Zr.Everista van den Berg, Kerkstraat 70, Wognum;
 - T.Rekkers, Chopinplein 111, Schiedam;
 - E.Koning, Wethouder Camphuislaan 12, Paterswolde;
 - Mevr.J.Helemigh - Gebe, Hondsbos 25, Haarlem;
 - Mr.Ch.Turansky (Koper), 420 E.Dorantstreet Glendale 6, C.A. 91206, California (U.S.A.);
 - A.F.C.Schaap, Parmenidestraat 9, Amsterdam;
 - Mevr.G.Lunde - Zwemmer, Sturgisroad 49, Edison, New Yersey 08817 (U.S.A.);
 - Dr.G.J.J.Mol, Emmaweg 2;
 - Mevr.J.N.J.Zeegers - de Zoete, Patrijzenstraat 24;
 - P.Termes, van Leeuwenhoekstraat 21;
 - A.van der Veld, Zandvoortselaan 169;
 - Mevr.N.Hoppe, van Lennepweg 99zw en
 - Mevr.G.Koning - Zwemmer, Potgieterstraat 28;
- de laatsten allen wonende te Zandvoort.

: Hiermede komt het ledental van de vereniging op
: 4 8 0 , waarvan er 369 in - en 111 leden buiten
: Zandvoort woonachtig zijn ! --

Belangrijke aanstelling -

Op 17 december 1787 krijgt Jan Corstiaanse van der Mije, "duinmaaier" van beroep, een gemeentebaan, die inhoudt, dat hij voortaan moet zorgen voor de aanplanting in het dorp. Vanwege de gemeente wordt de omvang bepaald. Voor 't stikken en planten wordt hij beloond met f 5,- voor iedere 100 bossen. Voorts is hij verplicht om 's zomers het onkruid rond het dorp af te maaien, alsmede eenmaal per

jaar tegen Sint Aagt (5 februari ?) alle werven en mesthopen op te ruimen en schoon te maken.

Bodemvondsten -

Keukenaardewerk, hollandse majolica, vermoedelijk daterend uit de periode 1580 - 1650. Hier slechts schetsmatig weergegeven om u enig idee te geven van de werkelijkheid, die te zien is op het architectenburo van Ir. C.J.Wagenaar aan het Jan Snijerplein, alhier. De heer Wagenaar, die onlangs in intieme kring zijn 25-jarig architectenschap vierde, doch ook nog

woed

verza-

fig. 1



melaar blijkt te zijn, kan u daarvan hele interessante dingen vertellen. De schaal (figuur 1) is opgegraven in de omgeving van het Waterlooplein te Amsterdam.

fig. 2



fig. 3

Opmerkelijk, dat sommige van de motieven in blauwe kleur op de schaal enige gelijkenis vertonen met die op de scherven (figuren 2 en 3), welke laatste echter werden aangetroffen bij opgravingen in de Zandvoortse Noordbuurt ! Is er misschien in dit opzicht een taak weggelegd voor één der door het Genootschap ingestelde "werkgroepen" om ook in Zandvoort aan gericht bodemonderzoek te doen ?

"Wervings"-folder -

Er is een nieuwe "wervings"-folder gereed gekomen, waarin getracht wordt op pakkende wijze informatie te verstrekken omtrent de doelstellingen van het Genootschap "Oud Zandvoort". Uiteraard bevat zij ook een uitnodiging om lid van de vereniging te worden. Zij die mee willen doen aan de actie voor de werving van nieuwe leden, kunnen deze smaakvolle folder in de gewenste hoeveelheid aanvragen bij de secretaris de heer J. Paap, van Lennepweg 14-1, telef. 02507 - 15967. -- Doen !!

Bezittingen Genootschap -

Wij vervolgen hier het in het vorig nummer begonnen overzicht van bedoelde bezittingen; ook nu in min of meer willekeurige volgorde. :: Een met houtskool bijgetekende foto in lijst van Jannetje Bol (in Zandvoortse klederdracht), wijlen de grootmoeder van de toenmalige schenker, de heer J.E. Bosman, Paradijsweg 12, alhier. Jannetje Bol werd 5 dec. 1827 geboren te Zandvoort en overleed aldaar op 28 juli 1914, als weduwe van Evert Draijer. Zij woonde toen Kanaalweg 20. - Litho "Wedrennen" van C.C.A. Last; geschenk van de heer S.K. Zonneveld, Kostverlorenstraat 112, alhier. - Panorama van Zandvoort - Zuid, getekend door Ariën Mulder, aangekocht door het Genootschap op 6 april 1973 en daarna in bruikleen afgestaan aan het Gezondheidscentrum, Beatrixplein, alhier. - Houten ratel, vroeger in gebruik bij de nachtwaker. - Wandbord met een afbeelding van de vroegere Strandweg; op de achtergrond het voormalige hotel Driehuizen. - Glas in loodraam met inscriptie : "Hotel d'Orange", afkomstig uit het vooroorlogse hotel van die naam aan de Burg. Engelbertsstraat en op 20 maart 1972 aan het Genootschap ten geschenke aangeboden door de toenmalige hotelhouder C. Keur, Zeestraat 43, alhier. -

In de volgende "KLINK" gaan we hiermee door :::

Een stranding, die geluk bracht! -

"Is dit mogelijk ?" zal iemand vragen. De hieronder opgeplakte regels uit een hele oude huwelijksakte wijzen wat het laatste deel van het opschrift betreft, wel in een bepaalde richting, want immers een huwelijk brengt in de regel "geluk". Hier komen de regels :

Heden den *veertien* December *Achtienhonderd*
Zes en Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente
Zandvoort in het huis derzelve gemeente,
 verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, *Albert Bierenbroodspot*,
jongman van beroep zeeman, oud vijf en twintig en
geboren en wonende te Amsterdam
 en *Aaltje Draijer*, *ongedochter*
oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en
wonende alhier.

Maar hiermee zal nog niet duidelijk zijn gemaakt het verband met de afbeelding op de volgende bladzijde, die betrekking heeft op een stranding te Zandvoort op 2 januari 1855. Maar laten we ons verhaal doen, dat vast klaarheid zal geven. Op het moment dat wij dit schrijven raast een zware storm, met windkracht 9 tot 10, over Zandvoort. Ook de jaarwisseling ging ditmaal, zoals men zich zal herinneren, gepaard met onstuimig weer langs de hollandsche kust ! Doch in vroeger jaren wisten de kustbewoners bij het aanbreken van dit jaargetijde hierover eveneens mee te praten. Het jaar 1855, waarin ons verhaal speelt had nog nauwelijks zijn intrede gedaan of uit het noordwesten stak een zware storm op, waarbij de noord-hollandse dijken het hard hadden te verduren. De Oprechte Haarlemsche Courant uit die dagen meldde ongekend hoge waterstanden van het IJ voor Amsterdam als gevolg van de aanhoudende storm. In de nacht van 1 op 2 januari van dat jaar werkte op de Noordzee een marinevaartuig "De Cycloop" zwaar tegen wind en golven in, doch moest tenslotte wegens kolengebrek de ongelijke strijd opgeven en verdaagde in de vroege



Stranding Z.M. Stoomkorvet "Cycloop"
 2 januari 1855 te Zandvoort -

Het contact met de zandvoortse bevolking, die niet alleen haar "jutters" kende, maar ook de mensen, wier hart warm klopte voor de schipbreukeling, bleef niet uit. Misschien dat er nu al enig licht opgaat over de zin van het opschrift boven dit artikel. Want één der geredden, de bootsman kreeg daarbij kennis aan het zandvoortse meisje : Aaltje Draijer. Daar bleef het zelfs niet bij. Op 14 december van het volgend jaar traden ze te Zandvoort met elkaar in het huwelijk ! - Alleen de moeder van de bruid Antje Kerkman, "vischkoopster" van beroep was daarbij aanwezig. De andere ouders waren reeds overleden. Getuigen waren de wagenaar Kornelis van der Mije; arbeider Arie Jan Hollenberg; "vischdrooger" Ewit Draijer, broer van de bruid en arbeider Klaas Loos, zwager van de bruid. Nazaten van dit bruidspaar zijn nog onder ons, niet alleen in Zandvoort, maar ook ver daarbuiten, zelfs in Zuid-Afrika ! Maar ook inbreder kring wilde men misschien zulk een geschiedenis nog wel eens lezen. - Als besluit de handtekeningen uit de huwelijksakte. Bezegelden twee jonge mensen daarmee tevens niet, dat inderdaad een "stranding - op zich géén pretje - toch "geluk" kan brengen ?" -

A. Bierenbroodspot *A. Draijer*

morgenuren op het zuiderstrand te Zandvoort. Drie opvarenden, die vóór de stranding te water waren geraakt, verdronken. De inmiddels te hulp gekomen zandvoortse reddingboot wist 15 schipbreukelingen in veiligheid te brengen. Deze werden onmiddellijk voor verzorging overgebracht naar het bekende hotel Groot Badhuis aan de Strandweg. -



Met deze nieuwe ansichtkaart van het vroegere **HULSMANSHOF**, die in februari voor een bedrag van f 1,50 per ex. in galerie K9c-kunst aan het Gasthuisplein, alhier verkrijgbaar wordt gesteld, zal de kunstenares Emmy van Vrijberghe de Coningh stellig vele liefhebbers een grote dienst bewijzen. Wat liggen hier voor velen in Zandvoort sfeervolle herinneringen. Kinderen wisten ouders en grootouders veilig geborgen in dit Huis ! Dat de herinnering aan dit vroegere Hervormde Rusthuis nog voortleeft kan ook blijken uit het feit, dat men, naar wij vernamen, nog steeds bezig is de geschiedenis daarvan zo mogelijk geheel in kaart te brengen ! -

Exposities - In K9c-kunst - geopend van 13.30 tot 16 uur, behalve maandag en dinsdag, exposeert deze maand Maria Smits, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Den Haag, afdeling Mode-Vormgeving ++ In het **Cultureel Centrum**, eveneens aan het Gasthuisplein met dezelfde openingsuren als hiervoor is aangegeven, exposeren tot en met 29 januari drie **textiel-kunstenaresen**, t.w. Mirja Hiemstra - Bros uit Bloemendaal, Cocky Fabri en Maria Moedt. --

In de tentoonstelling van februari in dit Centrum zal het **landschap** centraal staan ! --



Wie weet dit ?

Onlangs werd ons door een onzer leden een voorwerp - een plaatje - getoond, dat hiernaast op ware grootte is afgebeeld. Volgens de eigenaar valt het onder "antiek", doch niemand heeft hem tot dusver de betekenis kunnen vertellen. Is er misschien iemand onder de lezers die het weet ? De redactie zou dit dan graag vernemen. -

Het plaatje dat een mm dik is geeft een zeer solide indruk. Het is van koper en voorzien van een dito gesloten ringetje. Op de voorzijde prijkt het gemeentewapen van Zandvoort met een jaartal. Op de blanke achterzijde staat een nummer ingeslagen. - Zou het iets te maken hebben met het vroegere badleven op het strand ? Nogmaals, wie zou het nodige licht kunnen verschaffen ? Alvast dank voor de aandacht ! --

* Zandvoortse Bomschuit Bouwclub in nood!!

Doordat deze club de laatste tijd veelvuldig genoodzaakt werd naar een ander onderkomen te verhuizen, is zij in grote financiële moeilijkheden gekomen. In verband hiermee heeft de heer J.A.Steen aangeboden belangeloos een dia-avond over Oud Zandvoort te houden. Het bestuur heeft dit aanbod dankbaar aangegrepen. De avond vindt plaats op woensdag, 22 februari a.s., aanvang 8 uur, in de Openbare Bibliotheek en Leeszaal alhier. - Entree-heffing is echter in dit geval niet toegestaan ! Wel kan men die avond een financiële bijdrage schenken en/of zich aanmelden als donateur. Aangezien de opbrengst van de avond dus geheel ten goede zal komen van de in financiële nood verkerende bouwclub, rekent het bestuur graag op een grote belangstelling !! = Wie trekt zich het lot van deze nijvere mensen aan ?? Het secretariaat berust bij H.C. Bakker, Keesomstraat 26, 2041 XW - Zandvoort; tel. 02507 - 15836 ==



Kerkplein omstreeks 1906 - Wij putten nog weer even uit onze collectie "Schenkeningen". Wat zou de fotograaf bewogen hebben dit beeld vast te leggen? Zou hij ook aan latere generaties hebben gedacht om hen een indruk te geven hoe de dorpssituatie zich ook hier ging wijzigen, mede onder invloed van de

ontwikkelingen die de badplaats in het begin van deze eeuw doormaakte? Mocht dit zo zijn, dan is hij daarin o.i. bijzonder goed geslaagd. Want getuigt de paal op de voorgrond niet van de nieuwe dingen: o.a. de plaats gehad hebbende electrificatie van Zandvoort, waarmee wellicht ook de paal

midden op het plein en de ronde zuil daarnaast verband houden (!?). - Van het nieuwe spreekt eveneens het op de achtergrond staande nieuwe post- en telegraafkantoor, dat in 1899 werd geopend. De woning geheel rechts werd in 1903 gebouwd voor de toenmalige bakker Willem van der Werff uit de Kerkstraat. Daarvoor stond er de voermanderij van Keur, bijgenaamd "de big". Nu is het "Sols" automatisch ! - De dorpspomp op het plein herinnert aan het oude. Zij heeft er gestaan tot 1912 toen Zandvoort werd aangesloten op het waterleidingnet. - De met een wit laken afgedekte wagen behoorde tot de slagerszaak - de enige in die tijd - van de firma M.Heck, wier klantenkring zich uitstreckte tot Bentveld en Aerdenhout. In het huisje links - gedeeltelijk zichtbaar - woonde zeilmaker van der Werff, vader van de latere "meester Kees". Men denke aan de huidige Cornelis van der Werffstraat in het zuidoostelijk deel van de gemeente ! Het witte pand met o.a. café-restaurant "Welgelegen", dat toen ook tot het oude Zandvoort mocht worden gerekend, diende vroeger als "Rechthuis". Hierin kwamen Schout en Schepenen bijeen ! - Kortom, naar onze bescheiden mening weer een echt "kijk"-plaatje --

Mevr. A.G.M. van der Oord-Wisker ...

heeft enige tijd haar medewerking aan ons blad moeten onderbreken in verband met andere werkzaamheden, o.a. de samenstelling van een historisch boekwerk met als titel "Waar zij over spraken ...", thans verkrijgbaar bij de Hoofddorpse Courant. Haar ondertekening van bijdragen in dit nummer (v.d.O-W) duidt weer op haar medewerking, die altijd bijzonder op prijs gesteld is. Voor hen, die misschien met haar willen corresponderen volgt nog weer even haar adres : Raadhuisstraat 23, 2131 BE - Hoofddorp; telef. 02503 - 10303. --

"Zandvoorters in den vreemde" -



Hiernaast de zeker bij vele Zandvoorters nog bekende Arie Antoon Koper (ome Toon), thans 87 jaar en

dochter Maartje Koper uit Simi (California). Over deze familie repten we in het artikel over Opoe Maartje Koper in "DE KLINK" van oktober 1983. De foto was ingesloten bij hun beider kerst- en nieuwjaarswens voor mevrouw A(lie) Otter - Kemp, Quarles van Uffordlaan, alhier, welke

laatste toestemming gaf voor plaatsing van de foto-Genoemde Maartje Koper (Junior) is getrouwd met een zoon van bakker Steenken, vroeger woonachtig op de Grote Krocht ! - Een bijzonder leuke ervaring was ook op Oudejaarsmorgen het telefoongesprek vanuit Nieuw Zeeland van ons zeer meelevend lid Kees Botje, die nadat hij eerst nog even naar de Wereldomroep had geluisterd in de avonduren de hoorn opnam om ons een prettige jaarwisseling toe te wensen en ons voor die tijd hier minder fraai weer wist te voorspellen. - Rie en Jan van den Bos uit Corio (Australia) verzochten ons in een gezellig schrijven via "DE KLINK" de beste wensen voor een voorspoedig 1984 te willen doen overbrengen aan alle vrienden en bekenden; hetgeen wij alsnog graag bij deze doen. Zij vroegen verder "DE KLINK" te willen toezenden aan de oud-Zandvoorters Jaap en Bussij Vinken (Lara) en Leo en Ina Hagen (Geelong) in Australia. Dit is gebeurd, hetgeen kan blijken uit het feit, dat mevr. Ramondt - Kroon in Den Haag ons dezer dagen telefonisch vertelde van Ina Hagen in Australia een uitvoerige brief te hebben ontvangen naar aanleiding van haar artikelen "Mijmeringen ..." in de vorige "KLINK"-en. Zij

blijken elkaar heel goed te kennen. Speelden als kinderen met elkaar in de Dr.Joh.G.Mezgerstraat tot de oorlogstijd hen van elkaar scheidde ... De vader van Ina Hagen, geboren Bakker had een slagerij aan de Kleine Krocht. Haar moeder (91 jaar) woont nog in een Bejaardentehuis in Amsterdam. Leo, haar man, was een zoon van filiaalhouder Hagen bij Albert Heijn, destijds in de Kerkstraat ::::

Het is prettig de rubriek "Zandvoorters in den vreemde" op deze wijze te zien groeien. Men houde ons voortdurend op de hoogte van al hetgeen daarvoor ook in de toekomst kan dienen !! ---

Familie Bluijs -

Van ons bestuurslid Jozef Bluijs kregen we ter inzage en ter bestudering het resultaat van een uitgebreid genealogisch onderzoek betreffende de familie Bluijs ! Met zijn toestemming mogen wij daarover in ons blad schrijven. Natuurlijk zullen we daarbij ook wat de beschikbare ruimte aangaat aan zekere beperkingen zijn gebonden. Doch het lijkt ons mogelijk in "DE KLINK" van april a.s. met een eerste bijdrage te beginnen. Wij twijfelen niet of er komen wetenswaardigheden naar voren, die ook onze lezers zullen interesseren. Bij het vluchtig door nemen van het overvloedige materiaal trof ons reeds het z.g. "bidprentje" van Johanna van der Meij, op 9 december 1855 te Zandvoort geboren en aldaar overleden op 1 juni 1959. Een "outsider" zal denken, dat deze jaartallen niet kloppen, maar allen die "Jans de Kraaij" - want over haar gaat het hier - hebben gekend, weten, dat zij destijds als oudste inwoner van Zandvoort op ruim 103-jarige leeftijd is overleden. "Haar lange leven werd gekenmerkt door veel arbeid en zorgen", zo vertrouwt hetzelfde bidprentje ons toe. De volgende keer horen we dus meer over de familie Bluijs. --

Voor eventuele reacties op artikelen als deze houden wij ons aanbevolen. Vooral anekdotische verhalen hebben onze belangstelling ! --



Rozenobelstraat omstreeks 1910 -

Zandvoortse walvisvaarders in vroeger tijden ...

Zoals ik in een vorige "KLINK" reeds liet doorscheren is mij zo langzamerhand wel duidelijk geworden, dat het niet alleen de in 1817 te Zandvoort geboren Jacob Molenaar ("Ouwe puur") is geweest, die mogelijk eens ter walvisvaart voer, maar dat er in de 18e eeuw ook nog andere Zandvoorters waren, die de koene stap naar Straat Davids en Groenland ondernamen. Onder hen scholen figuren, die het zelfs tot "Commandeur" op deze schepen wisten te brengen ! Verder denk ik, dat de vroegere Rozenobelstraat, waarvan onze eindredacteur bij de jaarwisseling voor zijn relaties bovenstaande pentekening maakte, iets met deze walvisvaarders te maken moet hebben gehad. En dat ook de koperen windvaan op het raadhuis - een Walvisvaarder met volle zeilen - in dit verband ook geen onduidelijke taal spreekt ! - Op uitnodiging van het bestuur hopen wij u op de komende GENOOTSCHAPSAVOND aan de hand van toelichtende dia's meer te vertellen ---

J.A.Steen/C.Zwaag -

Een slechte tijd ! -

Het was in 1793 bar slecht gesteld in Zandvoort. Bij de nadering van de Franse tijd werd zelfs voor de ondergang van het gehele dorp gevreesd. De vissersschuiten waren in verval, de zeelieden buiten dienst en de kooplieden zagen geen kans meer om hun zaken uit te breiden. Toch ging men niet bij de pakken neerzitten, maar riep op een dag de boekhouders/reders, de stuurlieden en de kooplieden **samen** om te overleggen wat tot redding van Zandvoort mogelijk zou zijn. De kleine kooplieden had ook een uitnodiging gekregen, maar die verschenen niet. - Wat precies het resultaat is geweest weten we niet. Wel zijn de namen bewaard gebleven van hen, die bereid waren aan het overleg deel te nemen. Wij verwachten, dat vele daarvan ook nu nog in Zandvoort een vertrouwde klank zullen hebben. Vandaar dat we ze hieronder laten volgen : Boekhouders/reders :

SARA VELDHUYZEN - weduwe v. Gijsbert van Duivenboode
PIETER VAN DUIN & MAARTEN MATHI (MATH)
JAN GEORG ZIMMERMANN & WILLEM VAN DER WERFF
ARIE VOLKERTSZ GROEN

Stuurlieden :

LEENDERT JANSE DE KONING & WILLEM DE KONING
JOB (JACOB) LEENDERTS DE KONING
JAN GERITSS HOLLENBERG & AREND BURGER
CORNELIS KL.MOLENAAR & FLORIS KL.GROEN
ENGEL KRYNE GROEN & KRYN MAARTENSZ GROEN
FLORIS FLORIS BURGER & DIRK FULPS BURGER
FLORIS ARIES MOLENAAR & ELIAS CORNELISS KRAAY
WILLEM ENGEL V.D.SCHINKEL

Kooplieden :

AALBERT DE RUITER & GERRIT VAN VELZEN
JACOB DIRKS KRAAY & ENGEL KOOPER
MAARTEN KRYNE V.D.VALK & JAN WILLEM V.D.SCHINKEL
EWIT CORNELISS DRAAYER & JAN BOS
WILLEM GROEN & EWIT GROEN
EWIT PIET VAN DUIN & JAN CORNELISS KONING
M.MOLENAAR (MATTHIJS ??) ----

v.d.O-W

Stamreeks familie Paap -

Ter inleiding van een weergave van de stamreeks betreffende de familie P A A P zo mogelijk in het komende april-nummer van "DE KLINK" lijkt mij wel leuk hier het volgende te vermelden.

Jacobus de zoon van Hercules Botter, ook wel Barter genoemd en getrouwd met Annetje Wouters, is in het jaar 1661 schoolmeester in Zandvoort. Jacob en Annetje krijgen in Zandvoort vier zonen, onder wie Johannes, die op 19 september 1666 werd geboren. Op 14 mei 1670 vertrekken Jacob, Annetje en de zonen naar Haarlem, want Jacob Botter heeft een aanstelling gekregen "Om Meester te zijn onder het opzicht van de Edele Heeren Regenten van het Kinderhuis tot Haarlem". Zoals velen met een Zandvoortse achtergrond kan ook de hiervoor genoemde zoon Johannes Zandvoort niet vergeten, want op 2 november 1698 trouwt Jan Jacobs Botter, nu ook wel Booter genoemd, met Leuntje Simons. Als moeder Leuntje in 1710 komt te verlijden dan heeft zij vijf kinderen ter wereld gebracht. Haar enige zoon Simon, geboren 10 oktober 1706 trouwt met Cornelis Huyge Molenaar. De jongste dochter Aaltje, ook wel Antje genoemd, geboren 17 februari 1709, trouwt 11 maart 1733 met Pieter Jacobs P A A P. Aaltje resp. Antje komt al spoedig te overlijden, want op 24 april 1740 trouwt Pieter Jacobsz. P A A P, weduwnaar van Aaltje Janss. met Annetje Cornelis.

Over deze familie P A A P hoop ik u in de volgende aflevering dus meer te vertellen. -

v.d.O-W

Op de valreep...

meldden zich nog als lid :

- Th.van Koningsbruggen, Zandvoortselaan 23 en
 - W.B.Schrader, Bilderdijkstraat 20,
- beiden wonende te Zandvoort.

Natuurlijk geldt ook hen een hartelijk welkom ! -

Van de redactie -

De tijd van uitwisseling van de gebruikelijke kerst- en nieuwjaarswensen ligt achter ons. Te recht zullen velen met hoop de toekomst weer in-
kijken. Bij het overschrijden van de drempel van oud- naar nieuw- zijn er echter ook weer achter-
gebleven, met als gevolg, verdriet en gemis vooral in de naaste familiekring. - In dit ver-
band memoreren we in het bijzonder nog even een tweetal voor menigeen zeer oude bekenden, name-
lijk de bakkers Willem van der Werff en Jacob Koper; de laatste bij de Zandvoorters nog beter bekend als "zwarte Jaap" ! Eerstgenoemde was lan-
ge jaren een bekende figuur in kerkelijke- en maat-
schappelijke kring. Vele jaren raadslid en ook wethouder dezer gemeente. Hij is als 'ware "in het harnas gestorven". Ondanks zijn bijna 80 jaren bewoog hij zich tot voor kort nog dagelijks in de witte bakkerskiel, gezeten op zijn bakfiets heel behoedzaam door de straten van Zandvoort om hier en daar zijn vaste oude klanten te bedienen. - Jacob Koper, die de leeftijd van 81 jaar mocht bereiken, was vele jaren lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade. In die zin was ook hij betrokken bij de reddingspogingen ten aanzien van de bemanning van de omgeslagen reddingboot in 1937, waar-
bij twee bemanningsleden het leven lieten. Voor zijn inzet ontving hij toen uit handen van burge-
meester H.van Alphen het "Kruis van Verdienste". Verder is het nog niet zo heel lang geleden, dat men hem tezamen met ook reeds wijlen Jaap Kerkman (Burkie), dagelijks als "suppoosten" kon aantref-
fen bij de reddingsschuur aan de Thorbeckestraat, als deze in de zomermaanden voor het publiek ge-
opend was ter bezichtiging van reddingboot en ma-
terialen. Van hen beiden is eveneens bekend, dat zij zich jarenlang hebben beijverd voor de kerst-
kaartenverkoop ten bate van de Noord- en Zuid-
hollandse Redding Maatschappij ! -

ooooo

Bestuurssamenstelling -

Voorzitter : Th.B.M.Hilbers

Vice-voorzitter : Ir.C.J.Wagenaar

Secretaris : J.Paap, van Lennepweg 14 I, 2041 LG -
Zandvoort + tel.02507 - 15967 +

Penn.meester : J.M.Bluijs, Haltestraat 70,2042 LP -
Zandvoort + tel. 02507 - 14632 +

Leden : T.R.Althuisius

: J.J.Koning

: Mevr.H.Harkamp - Bluijs,Brugstraat 11
2042 LG-Zandvoort + tel.02507-16929.

Mevrouw Harkamp houdt de ledenadministratie bij.
Nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap van de
vereniging zijn bij haar en ook bij het secretariaat
welkom ! -

Redactie - commissie -

Het bestuur heeft in zijn laatstgehouden vergadering
een redactie-commissie voor het verenigingsblad
ingesteld, bestaande uit de heren Th.B.M.Hilbers
en J.Paap, hiervoor vermeld en de heer P.Brune.
Het redactie-adres van "DE KLINK" blijft bij laatst-
genoemde. -

Financiën -

Bankrelatie : Algemene Bank Nederland N.V. te
Zandvoort : rekno. 56.57.38.305 : gironummer van
de bank : 9711.

Ons gironummer is : 4206723 ten name van het
Genootschap "Oud Zandvoort".

Contributie : f 10,- (minimaal) per jaar.

Donatie : f 25,- (minimaal) per jaar.

++ WIN EEN LID VOOR HET GENOOTSCHAP ++

Van de penningmeester -

Bij deze "KLINK" is een acceptgirokaart gevoegd voor betaling van de contributie voor 1984. Voor sommigen zal het de tweede kaart zijn, die zij in korte tijd krijgen toegezonden. In de laatste week van het afgelopen jaar moest helaas toch een betrekkelijk groot aantal leden worden benaderd met het verzoek alsnog de achterstallige contributie te willen overmaken. Het was jammer dat daarvoor nog weer aparte kosten moesten worden gemaakt. In de jaarvergadering van april 1983 hebben de leden besloten om de contributie voorlopig op het minimum-bedrag van f 10,- per jaar te handhaven. Het bestuur heeft zich toen bij dit besluit neergelegd, echter wél in het vertrouwen, dat de leden dan ook hun plicht ten aanzien van een geregelde contributie-betaling zouden nakomen. Thans dus graag een algemene opwekking om met spoed de contributie/donatie-betaling voor 1984 te willen regelen, zodat wij niet in de rode cijfers geraken !! Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. -

J.M.Bluijs ::

Ten slotte -

Ons bestuurslid, de heer J.J.Koning, Schelpenplein 14, is op weg naar herstel van gezondheid, waarmee we hem en zijn gezin ook op deze plaats van harte gelukwensen ! -

"DE KLINK" verschijnt viermaal in het jaar, namelijk in januari, april, juli en oktober. -

KOPIJ voor het volgende nummer graag uiterlijk in de maand maart op het redactie-adres. -

GENOOTSCHAPSAVOND : Die wil u natuurlijk niet missen. Noteert u daarom nog even, dat zij vrijdag, 10 februari om 8 uur in gebouw "DE KROCHT" wordt gehouden :::::